

Samuel Leonardo Slutzky

נחטף ביום 22.6.77 בגיל 41.

תאריך לידה: 29.1.1936

אזרחות ארגנטינית

CONADEP תיק [8049] C 1276

מעיד: Daniel Slutzky, האח. [הוא בעצמו נחטף יחד עם אשתו Esther Donata Alonso de Slutzky מ-

19.10.76 ועד 5.11.76]

האב: Jacobo Slutzky.

האם: Clara Salita.

הבן: Mariano Slutzky

הבת: Alejandra Slutzky

אשתו: Susana Dragones

תיאור מקוצר של המקרה: על פי עדותה של הבת Alejandra Slutzky יחידה של הכוחות המשותפים פרצו לביתו בעיר La Plata בלילה וחטפו אותו לאחר שהשאירו הרס רב אחריהם. מתוך עדויות מאוחרות כנראה נעצר כי 10 שנים לפני כן השתתף כרופא במחנה אמונים של גרילה פרוניסטית והיה בכלא בשנים 1968-1973 והתפרסם על כך ב-1973. בעת המעצר לא היה פעיל פוליטית. הוחזק במחנה המעצר La Cacha וכנראה לא עמד בעינויים בחשמל ונפטר. באוגוסט 1977 אשתו וילדיו היגרו להולנד.

השערות לגבי מקום הקבורה:

אין.

אנשים הקשורים למקרה:

"El oso" (a) Héctor Acuña, עינה את Samuel Slutzky ועל פי העדויות אחראי למותו. קפיטן אוסקר קרלוס מאסיארי, ממונה על סלוצקי בעבודתו לפני החטיפה. ב-8 בפברואר 1978 חתם על פיטוריו. יתכן והוא היה קשור להעלמתו.

עדויות על הימצאו של Samuel Slutzky במעצר:

Javier Quintero, Silvia Bocci, היו אתו במחנה המעצר La Cacha.

תיק מארכיון משרד החוץ (א"מ חצ...): – תקציר:

אין.

בית משפט:

Cámara Federal de La Plata, Provincia de Buenos Aires; tramita una causa en la que se investiga un hecho a nombre de Daniel Slutzky.

עדות שנמסרה על ידי Daniel Slutzky בבואנוס איירס ביום 9.9.2001.

שמי דניאל סלוצקי ואני אחיו של סמואל ליאונרדו סלוצקי שנעלם במשטר הצבאי.

אני ואשתי Esther Donata Alonso de Slutzky היינו חטופים מ-19.10.76 ועד 5.11.76.

סמואל ליאונרדו היה רופא במקצועו, ועבד במשרד הבריאות בלה פלטה.

הוא חי יחד עם אשתו השנייה ובניו מריאנו ואלחנדרה סלוצקי, שקיבלו אח"כ מקלט בהולנד וכיום הם

אזרחים הולנדים והגישו את עדותם בפני השופט גרסון.

כרופא, סמואל ליאונרדו הקדיש עצמו לבעיות הציבור, במיוחד הציבור העני. בשנים הראשונות כרופא עבר

בלריחה, מוסד למצורעים. במנהל הבריאות שם עבד, תפקידו היה קשור דווקא למרכזי בריאות שהתקיימו

במקומות של אוכלוסייה ענייה. משנות ה-60 היה פעיל בארגונים פרוניסטים. היה רופא של ארגון Fuerzas

Armadas Peronistas ב-Taco Ralo ב-Tucumán שהיה אמור להיות מחתרתי וחמוש אבל לא הגיע לפעילות.

בגלל פעילות זו היה עצור בכלא בשנים 1967 עד 1973, ויצא לחופשי לפני החנינה של Cámpora. הקדיש את חייו למשפחתו לעבודתו כרופא, ולא היה פעיל פוליטית בתקופה ההיא.

ב-22 ביוני 1977 הגיעו כוחות משולבים כנראה רובם מהצבא לפי המדים, הגיעו לביתו בלה פלטה, לקחו אותו באלימות, והובילו את אשתו וילדיו לחדר אחר.

מאז שלקחו אותו לא נודע לנו שום דבר עליו, עד שבנו שקיבל מקלט בהולנד, התחיל לחקור והצליח לשחזר את מה שקרה. יש לנו פרטים ברורים על הנעשה.

אני משאיר אצלכם תלונה שהגשתי ב-CONADEP, אחרי שנים רבות. אני סוציולוג, עד חודש יולי עבדתי במוסד רשמי, ואז יצא חוק של חוסר נחיצות במישהו ופיטרו אותי, אז לא הייתי פעיל פוליטית, אבל לא היה צורך. עצם היותי סוציולוג היה מספיק כדי לסבול, חבר שלי אמר אז בצחוק: להיות סוציולוג וגם יהודי זה כבר יותר מדי.

אז יצרתי קשר עם אוניברסיטה בהונדורס. כבר בשנת 1966 עם ההפיכה של Onganía, עזבתי והייתי במרכז אמריקה, מנהל מרכז מחקר. בשנים 1967-1971 עבדתי כמנהל המרכז ללימודים חברתיים באל סלבדור. לאור המצב, פניתי מיד לאנשים במרכז אמריקה והם נענו בצורה יפה למדי, ושלחו לי כרטיסים.

הזמינו אותי להונדורס, אני הייתי בהכנות של הספרים והכול כדי לעזוב, ואז נכנסו לביתי כוחות אזרחיים עם נשק ארוך, בדקו ושאלו, כמובן שמישהו שעובד במדעי החברה יש לו ספרים שעוסקים בעניינים חברתיים, אז שאלו למה אני קורא דברים כאלה, למה אתה קורא ספרים של מילטון. לא היתה שום שאלה עניינית, כי אנחנו לא היינו פעילים.

לקחו אותנו, לא יודע לאן כי כיסו את ראשינו, במכונית פאלקון אחורנית. היינו ב"מלונות" האלה, כי באחד הימים שהגענו אמרו לנו ברוכים הבאים למלון.

לאחר שבועיים עם הטיפולים הנהוגים שם, על גופנו, החזירו לנו את הדרכונים כי עשינו את כל ההליכים על מנת לנסוע, שמו אותנו שוב במכונית פאלקון והשאירו אותנו קרוב לבית. בחקירה שאלו על אחי אבל לא באופן מיוחד, ולא שאלו גם את הכתובת שלו, כי הוא היה אדם ציבורי וכולם הכירו אותו.

יצאנו להונדורס ושם לימדתי ועסקתי במחקר, הונדורס, קוסטה ריקה וניקרגואה עד שחזרנו ב-1986 את אחי חטפו ב-1977. הגשנו תלונה בוועדה של האו"ם.

אחרי שאחי נחטף התחלנו את הפעולות בחו"ל בפני האו"ם, אמנסטי, איגוד הרופאים.

האחיינים שלי עם אשתו השנייה של אחי Susana Dragones יצאו להולנד באוגוסט 77. בהולנד התנהגו יפה כלפיהם, עזרו להם עם השפה, נתנו להם מילגה וכו'.

מה היו הידיעות שהיו לנו לאחר החטיפה:

משנת 77 עד שנת 93-94 לא היה לנו שום מידע על שום מקום שהיה שם.

ברגע ההוא Mariano התחיל לחקור איפה היה אביו (תמיד הייתי בקשר אתו). הוא הוחזק ב-La Cacha בלה פלטה. המידע התקבל דרך אנשים שהיו יחד אתו: Silvia Bocci שהיתה עצורה ושחררה, ו-Javier Quinterno, שהיה מועמד להיות ראש הממשלה של לה פלטה, הוא היה יחד עם אחי בלה פלטה. קינטרנו סיפר ל-Mariano שאביו לא עמד בעינויי החשמל. אבל הוא לא ראה זאת כי הוא כבר יצא!

פיני: אז איך הוא ידע שנפטר מהעינויים?
דניאל: אין מידע ברור על זה. זה מה שהוא אומר כהערכה.

פיני: יש תאריך?
דניאל: לא אין תאריך משוער. קינטרנו לא היה שם הרבה זמן, כנראה יצא ב-78. החל מאז שמריאנו החל לחקור הוא הצליח לאסוף כמה אנשים שהיו בלה קצ'ה, ביניהם סילביה בוצ'י, חבייר קינטרנו – הם בערך 4 אנשים.

פיני: מה התאריך האחרון שראו אותו חי?
דניאל: לא יכול להגיד בדיוק. מעריך שבין יוני 77 ופברואר 78.

פיני: האם היתה התייחסות בעדויות ששמע שעינו אותו במיוחד כי היה יהודי?
דניאל: לא במיוחד. לא שידוע לי.

פיני: ולך?
דניאל: לי כן. בקשר אליי אמרו דברים בקשר לזה שאני נימול.

פיני: מסרת דגימת DNA?

דניאל: לא אבל מעוניין למסור. רוצה להוסיף, בין הברורים שערך מריאנו סלוצקי יש דבר חשוב. אני אמרתי שאחי עבד כרופא בריאות הציבור בלה פלטה. מי ששם אותו לנהל את המוסד מטעם השלטון הוא קפיטן אוסקר קרלוס מאסיארי.

שמו אותו בעיריית לה פלטה, והמוסד שעבד הכי הרבה היה תחת תחום שיפוטו. הקפיטן חתם על הצהרה בה הוא אומר שמפטרים את אחי מתפקידו החל מהיום 22 ביוני 77 בגלל נטישת העבודה. הוא חתם על צו הפיטורין ב-8 בפברואר 78. מר סלוצקי מעריך שלקפיטן יש קשר להיעלמות אחיו, זאת הערכה אך אין לו הוכחות.

קאופמן: האם ניסו ליצור קשר עם אותו קפיטן, כי למה בהנמקה כתבו שזה בגלל שנעדר, האם לא ידעו למה נעדר מהעבודה?

דניאל: אישית לא ניסיתי לאתר אותו. אני מבין שבמשפטים שנערכו בלה פלטה בשנה שעברה, שם הגישו הצהרות קינטרנו ובוצי, אני מבין שנתנו את השם של הקפיטן הזה. אך לא יודע בדיוק על מה.

קאופמן: שמענו על המשפטים בלה פלטה, היות ויש מכתב פיטורין, האם לא מתבקש שהאיש הזה יעיד, מדוע פיטר אותו, כאילו שהוא לא ידע את סיבת ההעדרות?

דניאל: אני מסכים אתך, אני לא בטוח אם הזמינו אותו, אבל אני אישית לא יכול לחקור.

פיני: אנחנו נחקור זאת.

דניאל: כן, יש הרבה מה לעשות, למזלנו יש ארגונים שעושים עבודה גדולה, ולמזלנו יש זיכרון. לפני שנתיים ביטלו את הפיטורין וכתבו שזו הפסקת עבודה בגלל היעדרות בכוח.

קאופמן: היות ואתה ואשתך נחטפתם כמה חודשים לפני ההיעלמות של סמואל ליאונרדו.

האם דאגתם שיש קשר בין שתי החטיפות?

דניאל: לאחר שסמואל היה כמעט 4 שנים במעצר הוא אמר שרוצה לחיות כאן עם משפחתו אף על פי שהיה ברור לחבריו שלא יארך [הזמן עד שיעצרו אותו].

קאופמן: האם היה קשר בין שתי החטיפות או שזה כל אחד לעצמו?

דניאל: כעת אני חושב שזה שני דברים נפרדים לגמרי.

קאופמן: מדוע בכל זאת עצרו את אחיך למרות שכבר לא היה מעורב בכלום?

דניאל: פעם היינו יחד אתו ועם חבריו שהיו במעצר לפני כן, והחברים אמרו סמי כולנו מסומנים צריך לעזוב את המדינה. [והוא לא רצה לעזוב].