

## **Gustavo José Pasik נעצר ביום 22.5.76 בגיל 19.**

תאריך לידה: 22.4.1957

אזרחות ארגנטינית – מספר זהות: 7.851.290

C 4540 [3857] – CONADEP

האם: Elena Dubrovsky de Pasik

האב: Boris Pasik ז"ל.

**תיאור מקוצר של המקרה:** ביום 22 במאי בשעה 1 בלילה הופיעו בבית של משפחת פאסיק 4 אנשים לבושים בגדים אזרחיים וחמושים שהציגו תעודות משטרתיות. הם לא הפעילו אלימות. בבית היו ההורים ושלושת הבנים. שאלו אודות גוסטבו, ושאלו אותו אם היה החבר של Susana. הוא השיב בחיוב ואז לקחו אותו במכונית פורד פלקון. ארבעה ימים לפני כן ביום 18.5.76 נחטפה חברתו Susana Beatriz Libedinsky [ראה עדות נפרדת]. היא התקשרה טלפונית אל אביה ושאלה על גוסטבו. גם גוסטבו התקשר הביתה שעות אחדות לאחר מעצרו ודיבר עם אביו והודיע לו שעומדים לחקור אותו ולהעבירו למקום אחר. מאז לא קיבלנו שום מידע עליו או על חברתו.

### **השערות לגבי מקום הקבורה:**

אין.

### **עדויות על הימצאם של גוסטבו וסוסנה במעצר:**

אין.

### **תיק מארכיון משרד החוץ (א"מ חצ...): – תקציר:**

לא נמצא חומר עליו.

### **עדות שנמסרה על ידי Elena Dubrovsky de Pasik בשימוע בבואנוס איירס ביום 5.9.2001.**

גוסטבו חוסה פסיק נעלם בתאריך 22 במאי 1976.  
4 אנשים הופיעו בבית בבגדים אזרחיים ושאלו אם שם גר גוסטבו חוסה פסיק.  
גוסטבו היה במיטה ישן. שאלו אותו האם הוא החבר של סוסנה. אכן היתה החברה שלו, וארבעה ימים לפני כן חטפו אותה. גוסטבו חשב שיבואו לקחת אותו.  
הם לקחו אותו בלי אלימות. בעלה ביקש מהם להזדהות, והם אמרו שהם מהמשטרה הפדראלית. אמרו שמחר עליו לבוא למשטרה כדי שיסבירו לו למה עצרו את גוסטבו.  
אף אחד לא ידע לומר לו שם דבר. לאחר שלושה ימים גוסטבו התקשר בטלפון והוא שרצה להרגיע אותם, ואמר שחוקרים אותו ושעוד מעט יהיו ידיעות עליו.  
מהרגע הזה התחיל החיפוש הנצחי, דפקנו בכל הדלתות, בקשות לכל הרשויות ולכל הסמכויות, למפקדת הצבא, חיל הים, חיל האוויר, כל הרשויות שהיו קשורות למשטרה.  
לא קיבלנו שום ידיעה נוספת. בעלה היה עורך דין, וכל המסמכים שהוגשו לא התקבלו.  
מהרגע הזה בעלה פנה לארגוני זכויות אדם, הוא היה ממייסדי הארגון לזכויות אדם.  
גוסטבו וסוסנה לא היו פעילים בארגונים שונים, למרות שהתעניינו במתרחש.  
בעלה היה פעיל בסוציאליזם וגוסטבו חונך ברוח זו.  
גוסטבו רצה לחיות בחברה חופשית ושיחיו באופן חופשי. סוסנה היתה גננת, היא היתה חברה שלו. לפי מיטב ידיעתנו לא היו לו בעיות פוליטיות, לפעמים היה נפגש עם החברים שלו ורצו לשנות את העולם, אבל בצורה בריאה. חושבת שרגשות המרד של בנו נולדו בגלל הבעיות שחוו בזמן ההוא.  
ככל שעבר הזמן לא קיבלו תשובה אחרת מאשר לחשוב שהוא כבר מת. נלחמו וחיפשו ולא מצאו.  
לא יודעים היכן היה נמצא. לא יודעים מהיכן התקשר.  
באותו זמן היו הרבה אנשים עצורים בביה"ס של מכוונות של חיל הים, וחשבו שהוא היה שם.  
קיבלו הצעה של אנתרופולוגים אבל לא חשבו על זה, על חיפוש גופה.  
כעבור זמן, היתה לה הרגשה שהוא נזרק לים.

האם היה מידע על סוסנה, או האם חברים שלהם נעצרו?

על סוסנה לא יודעים יותר מאשר על הבן. קרה איתה בדיוק אותו דבר, יומיים או שלושה לאחר מכן התקשרה ולאחר מכן נותק הקשר.

הפעילות היחידה של סוסנה היתה ללמד ולטפל בילדים בשכונות עוני.

בכל המשפטים לא הוזכר שמם של הנעלמים האלה. נתנה עדויות רבות במשפטים שונים.  
שלחה עדות אחת לישראל, לאוניברסיטה כאן שביקשה עדויות מכמה אמהות, מי שפעל הרבה  
היה בעלה שנפטר לפני 3 שנים.  
כעת אין לה התנגדות למסור דגימת DNA.